

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

## YÜZONÜÇÜNCÜ SÛRE-İ CELİLE

### eİ- FELAK SÛREİ CELİLESİ

Medenî(; Medîne-i Münevvere döneminde inmiş)dir.

5 âyet-i kerîmedir.

#### O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle!

**1- (Habîbim!) De ki: "Sabahın / yaratıkların / cehennem vadisinin / cehennem kuyusunun / Rabbine sığınırım;**

**2- (İnsanlar ve cinlerden) yaratmış olduğu tüm (şerli) şeylerin şerrinden;**

**3- (Karanlığı her şey üzerine çöküp) girdiği zaman, koyu karanlık gecenin şerrinden de / tutulduğu zaman ayın şerrinden de /;**

**4- O (iplere attıkları) düğümler içerisine tükürükle üfleyen (büyücü) kadınların / üfleyen (büyücü) canların / toplumlarını şerrinden de;**

**5- Bir de hased(inin gereğini yapıp onu belli) ettiği zaman, haset eden kişinin şerrinden de!"** (Zira hasedini içinde gizleyenin zararı ancak kendisine dokunacağından, haset edilen kişinin bundan sığınması gerekmez.)

*Birçok sahâbîden rivayet edildiğine göre; Yahudilerden Lebîd ibni A'sam isimli bir adam Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübarek başının saçlarından ve tarak dişlerinden bir kısmını ele geçirerek, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e sihir yaptı. Bu yüzden Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) birkaç gün hastalandı. Derken Cibril (Aleyhisselâm) gelerek ona: "Yahudilerden bir adam sana büyü yapmak için, bazı iplere düğümler atıp falan kuyu içerisine bıraktı!" dedi. Bunun üzerine Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ali (Radıyallâhu Anh) ı gönderdi. O, kuyunun içindeki bir kayayı kaldırdığında, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in tarağına takılan bazı saçlarını ve tarak dişlerini onun altında buldu ki, üzerlerine iğne ile onbir düğüm atılmıştı. Onları alıp Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e getirdiğinde, Cibril (Aleyhisselâm) da toplamı onbir âyet-i kerime olan bu iki sûre-i celîleyle (Felak ve Nas sûreleri ile) geldi ve onları Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e okuyup üfledi. Böylece her bir âyeti okuduğunda bir düğüm çözülüyor ve Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir hafiflik hissediyordu. Sonunda tüm düğümler çözülünce, Rasûlullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bağlardan çözülmüş gibi rahatladı. (Bezzâvi, Nesefî. Âlûsi) Büyü ve sihrin gerçeğini anlamak için bakınız: Bakara Sûresi; 102.*

KUR'ÂN I MECÎD  
VE  
TEFSİRLİ  
MEÂL-İ ÂLÎSÎ

Mahmud Ustaosmanođlu